

Hoi wij zijn Fred en Irma Schellen woonachtig in oss .

Irma is huisvrouw en is de hele dag bezig met de bulletjes.

Fred is werkzaam op de glasfabriek in leerdam en daarbij is Fred ook bezig geweest met glaswerk zie ook op de voorkant van deze website.

Wij zijn ongeveer in 1996 begonnen met de franse bulldog en 1998 met de engelse bulldog.

Donna was onze eerste franse bulldog en Django onze eerste engelse bulldog daarna kregen we Rocco waar we veel shows mee gelopen hebben.

Rocco was een uitmuntende reu waar we zeer trots op waren ,

hij haalde de derde plaats op de wereld show in 2002 in amsterdam en dit was ook zijn laatste show.

Wij hebben onze kennelnaam in 2002 gekregen met de naam Going in style.

En Jessica heeft haar kennelnaam gekregen in 2012 met de naam From The Twilightdogs.

In 2000 hadden we een mooi teefje gekocht voor onze Rocco dat was Roxy waar we ons eerste nestje mee hebben gefokt,

dit was december 2003 met hele mooie pups.

Inmiddels hebben we vier mooie engelse ,oma lady en dochter luna en kleindochter chloe en layla .

En weer begonnen in 2017 met mijn oude hobby vogels kweken.

Ik zal zeggen geniet van de foto`s en heb je vragen mail gerust naar goinginstyle@home.nl of bel naar 06-20098249

groetjes Fred en Irma Schellen

□

□



